

טימו לב אל הנשמה



דיבורים מתוך שיעורו הטבועי של הרה"ג עופר ארז שליט"א

מעשה י"ב: 'מעשה מבעל תפילה' צריך את התורה הגבוהה ביותר

בזרת השם נעסוק במעשה י"ב בסיפורי מעשיות של ר' נחמן מברסלב: 'מעשה מבעל תפילה'. בעבר הזכרנו שהסיפורי מעשיות של רבינו זה מעין משלים ורמזים לדברים מאוד-מאוד עמוקים. בתורה ס"א בליקוטי מוהר"ן רבינו אומר שהדברי-תורה הם מעוררים את נשמות ישראל מהשינה הרוחנית. העולם הזה מרדים אותנו - תרדימה רוחנית זה שאדם מרגיש, חושב וסובר בדעתו שהעיקר זה העולם הזה, וההתעוררות מהשינה זה להבין שיש לנו עבודה ושליחות ושיש מלך לעולם וצריך להתקשר אליו ולעבוד אותו. רבינו אומר שהתורה מעוררת אותנו מהשינה אבל לכל דור ודור ולכל נשמה ונשמה יש את הדברי-תורה השייכים לה שהם יעוררו אותה מהשינה..

סגן ראש עיריית ירושלים

..אם יגידו לאדם דברי תורה שהם לא שייכים לו זה לא יעורר אותו מהשינה, מכיוון שזה לא מדבר אליו וזה לא קשור אליו - זה חוכמה והשגה של הצדיק לדעת איזה דברי תורה שייכים בכל דור ודור לכל אדם ואדם. אנחנו בוודאי לא יודעים איזה דברי תורה מעוררים מהשינה מכיוון שזה סוד מאוד גדול בתיקון הנשמות. בתורה ס"א רבינו אומר דבר מאוד מפתיע: יש נשמות שנפלו להסתרה שבתוך הסתרה, הכוונה שאפילו ההסתרה נסתרת מהם, הם אפילו לא יודעים שהם בתוך הסתרה. אם תשאל אדם שלא שומר תורה ומצוות וככה הוא נולד וככה הוא התחנך: למה העולם נברא? קודם כל הוא לא יסכים איתך שהעולם נברא, אבל אם הוא יסכים איתך שהעולם נברא הוא יגיד לך: ברור לי שהעולם נברא כדי שקבוצת הכדורגל שאני אוהד אותה תיקח את האליפות - לכל אחד יש תכלית אחרת, יש אחד שאומר: בשביל שיהיה לי מיליון דולר בעובר-ושב, אחד רוצה להיות סגן ראש עיריית ירושלים, לכל אחד יש איזה דמיון שבשבילו זה התכלית של הכל - זה נקרא הסתרה שבתוך הסתרה. רבינו שואל מה יעורר כאלה נשמות מהשינה?



מדוע ר' אליעזר הגדול נמצא בצער? סודות בהסוואה של שיחות על סוסים

ר' נחמן שאל את ר' יחיאל אחיו: אתה זוכר את מה שדיברתי? ר' יחיאל הזכיר לו: דיברת על זה ודיברת על זה. רבינו שאל אותו: מה הבנת בזה? אמר לו ר' יחיאל: מה יש להבין בזה? דיברת על מחירים של סוסים. אמר לו רבינו: בוא ואגלה לך מה היתה כוונת הדברים, והוא התחיל לגלות לו את כל הסודות של השיחות האלה - כל זה היה בסעודת מלווה מלכה במוצאי שבת, בשלב מסוים רבינו אמר לר' יחיאל: תפתח את החלון. ר' יחיאל פתח וראה שיש כבר אור יום. הוא כל הלילה ישב ושמע את הסודות שרבינו דיבר בשבת - זה עוד סיפור על החוכמה העמוקה שיש בסיפורי מעשיות.

הבעל תפילה מקרב אנשים לה' יתברך

בעזרת השם נתחיל לעסוק במעשה יי"ב בסיפורי מעשיות, 'מעשה מבעל תפילה': פעם אחד היה בעל תפילה, שהיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותושבחות להשם יתברך. והיה יושב חוץ לישוב, והיה רגיל לכנס לישוב. והיה נכנס אצל איזה אדם מסתמא היה נכנס להקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא והיה מדבר על לבו מהתכלית של כל העולם, היות שבאמת אין שום תכלית כי אם לעסוק בעבודת ה' כל ימי חייו

ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך ושירות ותושבחות וכו'. והיה מרבה לדבר עמו דברי התעוררות כאלו, עד שנכנסו דבריו באזניו, עד שנתרצה אותו האדם להתחבר עמו. ותכף כשנתרצה עמו, היה לוקחו ומוליכו למקומו שהיה לו חוץ לישוב, כי אותו בעל תפילה בחר לו מקום חוץ לישוב כנ"ל. ובאותו המקום היה שם נהר לפניו, גם היה שם אילנות ופרות. והיו אוכלים מן הפרות, ועל בגדים לא היה מקפיד כלל. וכן היה רגיל תמיד לכנס לישוב ולפתות ולרצות בני אדם לעבודת השם יתברך לילך בדרכו לעסוק בתפילות וכו', וכל מי שהיה מרצה עימו, היה לוקחו ומוליכו למקומו חוץ לישוב כנ"ל. והם היו עוסקים שם רק בתפילות ושירות ותושבחות להשם יתברך וודיים ותעניתים וסגופים ותשובה וכיוצא בזה. והיה נותן להם חיבורים, שהיו לו בענייני תפילות ושירות ותושבחות, וודיים, והיו עוסקים בזה תמיד, עד שהיו נמצאים גם באותן האנשים שהביאם לשם, שהיו ראויים גם כן לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך.

מסבבו, מעקמו ומרמהו

מנהגו של הבעל תפילה היה ללכת ולדבר עם בני-אדם וכל פעם שהוא היה הולך לדבר עם מישהו, היה נדמה לאותו אדם כאילו הוא מאותו סוג של בני-אדם, הכוונה שאם הוא היה הולך לדבר עם סוחר הוא היה מראה את עצמו בהתחלה כסוחר, אם הוא היה הולך לדבר עם סנדלר הוא היה מראה את עצמו כסנדלר, אם הוא היה מדבר עם תלמיד חכם הוא היה מראה את עצמו כתלמיד חכם. הבעל תפילה היה מתחפש להיות כמו אותם אנשים שהוא מדבר איתם וכך הוא היה מקרב אנשים. היו כאלה שהוא היה רואה שהוא לא יכול לקרב אותם להשם יתברך לכן הוא היה: 'מסבבו ומעקמו ומרמהו, עד שלא היה יכול כלל להבין כוונתו הטובה. והיה הבעל תפילה עוסק בעניין זה, עד שנעשה רושם ופרסום בעולם, והיו מצפים לתפסו, אך לא היה אפשר'. הסיפור הוא מאוד ארוך עם הרבה מאוד פרטים..

כמה סברות של שקר יש בעולם:

בחלק גדול מהסיפור הזה רבינו בעצם מתאר את כל הטעויות שיש בעולם, הסיפור הזה הוא כמעט בגדר נבואה, רבינו מדבר על כמה טעויות וכמה סברות של שקר ובלבול שיש בעולם. רבינו אומר שהעולם מתחלק לכיתות-כיתות: יש כיתה של הכבוד, יש כיתה של התאוה הידועה, יש כיתה של כוח גופני וכן הלאה - כל זה נקרא 'סוד שבירת הכלים', זה סוד מאוד גדול בקבלה והמשמעות שלו היא בעצם כל משמעות השקר בעולם. אנחנו נמצאים בתוך המציאות הזאת ובאמת יש לשקר ולדמיון כוח מאוד גדול להטעות אותנו, אדם יכול להסתובב פה 120 שנה בתוך טעות.

מובא בגמרא במסכת סנהדרין מעשה שמובא גם בזוהר הקדוש בפרשת וירא: מסופר על אחד מחכמי ישראל בכל הדורות - ר' אליעזר בן הורקנוס (ר' אליעזר הגדול), שהיה בנידוי בגלל כל הסיפור עם תנורו של עכנאי, יום שישי אחד הודיעו לחכמים שר' אליעזר חולה במחלה והוא הולך להיפטר מהעולם, באמת באותו היום ר' אליעזר הגדול נפטר. החכמים באו לבקר אותו ור' אליעזר שאל אותם: למה לא באתם עד עכשיו? כל אחד מהחכמים אמר תירוץ. ר' אליעזר התחיל לבכות ואמר להם: איזה צער יש לי, למה הדבר דומה? שיש פה כלי מלא בדיו ורק פעם אחת הטבילו את המכחול בתוך הדיו, כך אתם, כ"כ הרבה חוכמה ותורה יש לי ללמד אתכם והטבלתם את הדיו רק פעם אחת, עכשיו אני עולה למעלה. כששמעו את זה החכמים, בפרט ר' עקיבא שהיה גדול החכמים אחרי ר' אליעזר, התחיל לבכות ואמר לר' אליעזר: רבי ומורי, למדני תורה. ר' אליעזר התחיל ללמד את ר' עקיבא תורה..

שלוש מאות סודות בטדה קישואים

..החכמים ראו שירדה אש משמיים והקיפה את ר' אליעזר ור' עקיבא והם הבינו שהם לא צריכים להיות שם. ר' אליעזר ור' עקיבא נשארו לבד ור' אליעזר התחיל ללמד את ר' עקיבא תורה. הזוהר הקדוש אומר שקודם הוא התחיל ללמד אותו את 'סוד שדה קישואים' - מישהו פעם שמע שבשדה קישואים יש סודות? איזה סודות יכולים להיות בשדה קישואים? אבל הוא לימד אותו 300 סודות בשדה קישואים, כשהם סיימו את זה ר' אליעזר לימד את ר' עקיבא סודות בשיר השירים, אחרי כמה זמן ר' עקיבא אמר לר' אליעזר: רבי ומורי, אני לא יכול כבר לקבל יותר, אני כבר לא יודע אם זה יום או לילה, אני לא יודע מה קורה איתי, אני חייב לצאת קצת החוצה, הוא יצא ואז הוא שמע שר' אליעזר נפטר..

כל החיים זה סיפור מעשיות

הצדיקים יודעים כאלה סודות שהם יכולים להביא אותנו לבלבול הדעת מרוב גודל הסודות, לכן אנחנו עוסקים בסיפורי מעשיות כטיפה מן הים. ר' נתן כותב שבאמת כל העולם וכל החיים שלנו זה סיפורי מעשיות, הכוונה שיש סוד וחוכמה ודעת על כל דבר ודבר שעובר על האדם. צריך לדעת שבכל דבר שקורה בעולם הזה יש עומקים וסודות בשורשים רוחניים כ"כ עמוקים, וככל שאדם זוכה יותר ויותר להבין ולהגדיל קצת את הדעת, הוא יותר ויותר זוכה לדעת את הסוד של הסיפורי מעשיות משנים קדמוניות. ידוע שרבינו היה הרבה מאוד שנים נסתר מאוד, כשהוא התחיל קצת להתגלות התחילו לבוא אליו חסידים. לרבינו היה אח שקראו לו ר' יחיאל. החסידים אמרו לר' יחיאל: אתה יודע שאחייך התחיל להתפרסם כאחד מצדיקי הדור. הוא אמר: טוב, אני אסע אליו ואני אראה במה מדובר

שיחת עסקים בשבת עם סוחר הסוסים..

ר' יחיאל נסע לעשות שבת אצל רבינו. בליל שבת הוא שמע בשולחן שבת דברי תורה מרבינו והוא מאוד נהנה והתפעל. המנהג של רבינו היה שבשבת בבוקר היו נכנסים אליו סוחרים, הכוונה לאנשי-עסקים. רבינו ישב איתם בשולחן שבת וכל שולחן השבת היה רק שיחות על עסקים. כתוב שצריך לשמור את הדיבור בשבת ולא מדברים בו דברי חול - פה לא רק שרבינו לא שמר את זה אלא הוא עוד שאל אותם שאלות. אחד מסוחרי הסוסים התייעץ עם רבינו בשבת על סוגים של סוסים, על מחירים ואיפה לקנות. רבינו ניהל איתו שיחת עסקים שלימה כאילו שהוא עושה לו הדרכה עסקית - ר' יחיאל מאוד התפלל: צדיקים מדברים על מסחר בשבת, בפרט על מסחר של סוסים? אבל הוא לא שאל שום דבר. בסעודה שלישית שוב חזר הדבר. במוצאי שבת ר' יחיאל נכנס לרבינו ואמר לו: אחי היקר, אני רואה שאתה צדיק, כ"כ נהנתי מהדברי תורה שאמרת, אבל איך יכול להיות שמדברים בשבת על מסחר?

הפצה חובקת עולם
של הרב עופר ארז שליט"א
הצטרפו עכשיו ofererez.co.il 02-650-29-29
לקבלת העלון בחייל orhadaat148@gmail.com

למה אדם רוצה להיות ראש הממשלה? ידוע הדבר שבעל המאה הוא בעל הדעה

מן הסתם יצא לנו להיתקל קצת בעבר בתאונות ממון, אבל רבינו מלמד אותנו נקודה עמוקה מאוד בדבר הזה: 'ככל שאדם יותר מקבל ממון, אזי באופן טבעי הוא מקבל שליטה. אנחנו יודעים שבעל המאה הוא בעל הדעה', כולם מקשיבים לבעל המאה, כל-שכן אם יש לו הרבה מאות, הוא נהיה יותר ויותר בבחינת המשפיע. לכאורה האם יש מצב שאדם שיש לו ממון ושליטה יחשוב שהוא אלוקות?? אם כן הוא שוטה וצריך לאשפש אותו במחלקה סגורה - צריך לדעת שמה שרבינו אומר זה כפשוטו עד כדי כך. ברגע שאדם מקבל הרבה ממון, כוח, השפעה ושליטה אז לאט-לאט הוא נהיה אדם, אח"כ כוכב, אח"כ גלקסיה ואח"כ אלוקות - רבינו אומר לנו את דרגות השיגעון בדבר הזה. אם אדם לא ידע איך לעבוד נכון עם הכוח שהקב"ה נתן לו שזה השפעה או ממון אזי אדם יכול להגיע לשיגעון כזה שהוא יחשוב שהוא אלוקות.

לעשות בגיל 70 טיול בטמט עם התאילנדי

..הבעיה הגדולה שאנשים יכולים להאמין לכזה אדם ולהתבטל אליו לגמרי - רבינו אומר שאנשים היו מוכנים להקריב את עצמם לאלוקות כדי להיכלל בהם - כזה שיגעון יש בעולם שבעל הממון, הכוח וההשפעה יכול להגיע למצב שהוא חושב שהוא הקב"ה בעצמו, הוא ברא את העולם ואנשים אחרים ממש יקבלו את זה - התיאור של רבינו הוא מאוד קיצוני אבל צריך לדעת שזה כפשוטו. נבוכדנצר קיבל עושר מאוד גדול ושלטון על כל העולם והוא אמר: 'אעלה על במתי עב אדמה לעליון' השוטה הזה סבר שהוא בעצם כבר הקב"ה בעצמו. הקב"ה אמר לו: טיפש, אתה אלוקות?? כל שעתיים אתה הולך להתפנות אז איך אתה חושב שאתה אלוקות?! אם תסתכל מסביבך ותראה מה קורה בעולם אז אתה יודע שאם תהיה לך זכות אזי בגיל 70 איזה תאילנדי יקח אותך עם כיסא גלגלים לטייל בשמש. אתה לא רואה את האפסיות שלך?

גרגיר עפר או עלה נידף?

הקב"ה לוקח לך לרגע אחד את החיות ואתה שוכב במיטה ואתה בכלל לא יודע איזה יום היום. אם אדם קצת מתבונן בשכל ישר הוא רואה שהוא גרגיר עפר או עלה נידף. כמה אדם חלש וחסר אונים בעולם הזה אם הקב"ה לא מחזיק אותו. הקב"ה לא צריך לעשות הרבה, מספיק שהוא שולח איזה חיידק קטן לאדם והוא שוכב שלושה או ארבעה ימים עם 40 חום וכאבי בטן ואז הוא כבר לא זוכר את השם שלו - כמה שזה שכל פשוט וישר אבל רבינו אומר: תדע לך שכזה כוח של טומאה יש, אזי אם אדם יש לו הרבה ממון, כוח והשפעה אזי הוא כבר נבוכדנצר שאמר: 'אעלה על במתי עב אדמה לעליון'

שבע שנים על ארבע כאחד מחיות הטדה

כשנבוכדנצר אמר את זה, הקב"ה אמר לו: שוטה שכמוך, לך תהיה כחיית השדה ואז נלקח ממנו הדעת וכוח הדיבור והקב"ה זרק אותו לאיזה יער והוא הלך שם על ארבע 7 שנים - כך אומר המדרש שהחיות היו באות עליו והוא עבר ביזיונות מאוד גדולים. נבוכדנצר, אתה עלית למקום של שיגעון כזה גדול? אז בוא תראה שאפילו גדר של בן-אדם אין לך. רבינו אומר שהשיגעון הזה זה הקליפה הקשה ביותר לבירור - אין טומאה יותר קשה מזה, זה יותר קשה מהתאווה הידועה ויותר קשה מהכבוד. המדינה שנפלה לתאוה של הממון זה ההסתרה הכי גדולה ובפרט כשאדם זוכה להרבה ממון והוא לא יודע להשתמש בזה בצורה נכונה, אזי לאט-לאט השיגעון הולך ונהיה יותר ויותר גדול עד שאדם מגיע לשיגעון של נבוכדנצר וכמו שאמרנו אין דבר יותר טיפשי מזה - זה הדמיון שיש בתוך הדבר הזה שנקרא תאוות ממון. רבינו שסיפר על כל הכיתות האלה וכל החסרונות והפגמים האלה, מתחיל עם עניין אחר, עם הכת של הבעל תפילה שהיה מוציא את אנשיו מחוץ ליישוב והיה מלמד אותם דרכים של שירות ותשבחות. אם כן מדוע רבינו התחיל עם הכת הזאת ואח"כ עבר לכל הכיתות?

בשביל שתהיה בחירה בעולם הקב"ה נתן כוח גדול לשקר, זה מתבטא ב2 דברים: 1 - סברות ורעיונות שזה האמת - לכל כיתה יש רעיונות וסברות שזה האמת. 2- הדבר היותר חזק זה הכוח שכל כיתה יכולה לתת לאדם להרגיש שהאמת אצלה - ז"א שהיא יכולה להאיר בתוכנו הרגשה כזאת שבאמת החשיבות הכי גדולה נמצאת אצל הכיתה הזאת. כל החיים שלנו זה בעצם טיול בין הכיתות, אנחנו בעצמנו בוחרים איזה כיתה מתאימה לנו. יש אנשים שהתחברו עם הכיתה של הכבוד, הכוונה שכל החיות שלי וכל התענוג והתכלית שלי ושל בריאת העולם זה להשיג כמה שיותר כבוד. אדם כזה אומר: אם אני אהיה ראש הממשלה אני בעצם מתחיל לחיות את החיים, עד אז אני רק בהכנה לחיים. איך הדבר הזה פועל? למה אדם רוצה להיות ראש הממשלה?

החבר הוא מכיתה א' עד כיתה ד'

..הרי אין במדינת ישראל אדם יותר מבזזה מראש הממשלה. מצד המשכורת, יש עבודות שהם הרבה יותר קלות ואפשר לקבל את אותה משכורת, אז גם זה לא הסיבה - צריך לדעת שלהיות ראש ממשלה זה הכיתה של הכבוד - הכוח שמניע אותו זה שהוא יודע שברגע שהוא יבחר להיות ראש הממשלה, אזי יש ילד שהוא למד איתו מכיתה א' עד כיתה ד' ואתו ילד יגיד לחברים שלו: אתם יודעים שזה שנבחר עכשיו להיות ראש הממשלה למד איתי בכיתה א' ? זה יתן לו חיות עצומה שהוא יודע שיש מישהו כזה שיגיד כזה דבר בעולם - הוא חי על הנקודה הזאת והוא מוכן למסור את הנפש רק על הנקודה הזאת שיגידו: אתם יודעים שלמדנו עם פלוני בכיתה א' ? זה נקרא הכת של הכבוד

אדם, כוכב ומזל (גלקסיה)

יש עוד כיתה שהיא הכת של התאוה הידועה: אדם בגיל 120 אומר חבל שהתקצרו הדורות, הייתי רוצה לחיות 800 שנה. ידוע שאדם שיש לו את התאוה הידועה כל יום משתגע משיגעון אחר, ככל שאדם נכנס לזה הוא נהיה יותר משוגע מהיום הקודם לכן הוא רוצה עוד ועוד את הבחינות האלה ואז הוא יכול כל החיים לחיות בכת הזאת. אבל רבינו אומר שהכת הקשה ביותר לתיקון זה הכת של הממון. רבינו אומר שאין דבר יותר קשה מהכת של תאוות הממון, זה כמעט פליאה איך שרבינו מתאר את זה. רבינו מספר שיש מדינה וכל הדרגות במדינה זה לפי הממון: אם לאדם יש סך ממון מסוים רק אז הוא נקרא גדר של אדם, אם יש לו יותר ממון הוא עלה מגדר של אדם והוא נקרא 'כוכב'. אם הוא זכה שיהיה לו עוד יותר הוא נקרא 'מזל', שזה כבר התקבצות של כמה כוכבים, במילים שלנו זה גלקסיה. אדם יכול להיות במדרגה של גלקסיה, הכוונה שהוא אחראי על גלקסיה שלימה. הכוכבים משפיעים שפע, אז כל מי שיש לו הרבה ממון והוא בבחינה של כוכב כל שכן שהוא בבחינת גלקסיה, הכוונה שהוא משפיע שפע לכל הקיום של העולם ולכל הבני אדם..

אדם, חיה, עוף והשרצים שהולכים בארץ

המדינה הזאת כל הגדר הוא לפי הממון של האדם - אז מה יעשה עני? רבינו אומר שבמדינה הזאת אדם שהוא עני, יורד מגדר אדם, לכן הוא לא נקרא אדם אלא הוא נקרא 'חיה' ואם הוא יותר עני מזה הוא נקרא 'עוף' ואם הוא פחות מזה אז על זה כבר לא מדברים, זה השרצים שהולכים בארץ. רבינו אומר שכל המציאות של המדינה זה לפי הממון. כשאנשי המדינה ראו שיש עשירים יותר מגלקסיה הם החליטו שחייב שתהיה מדרגה חדשה והיא נקראת אלוקות. עיקר השפע של העולם זה הממון וממילא אותו אדם משפיע כי כל הכסף אצלו, ואם משמייים יש לו כוח להשפיע כזה שפע סימן שהוא כבר התאחד עם הא-לוקות עצמה והוא כבר נקרא אלוקות בעצמו. כששמע הבעל תפילה את כל זה הוא נאנח אנחה גדולה ואמר: 'מי יודע עד היכן הם יכולים לילך ולתעות על ידי זה?' לכאורה אנחנו צריכים להבין מה שרבינו אומר פה..



קו המידע של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
02-5875777

ללכת ולגמור 5 חפיסות של שוקולד

..כך הדבר גם בתוכנו. אנחנו ממלכה קטנה ויש לנו יועצים שזה המחשבות שלנו, אבל בסופו של אדם מה שאדם מרגיש, ככה הוא יתנהג. יש נקודה פנימית שכוח ההרגשה והרצון שבלב הוא שולט והוא יותר חזק מהכל. אנחנו רואים את זה הלכה למעשה שהלב הוא יותר חזק - כשאדם רוצה משהו זה לא יעזור שום דבר, באותו רגע שזה בוער בתוכו הוא יעשה את זה. מובא בספרי המקובלים ובעל התניא מביא הרבה את היסוד הזה: נכון שכוח ההרגשה הוא יותר נמוך מכוח המחשבה, אבל השורש של כוח ההרגשה יותר גבוה מכוח המחשבה - ז"א שבהרגשת הלב יש שורש רוחני מאוד- מאוד גבוה במקום מאוד עליון ומכיוון שזה נמשך ממקום כ"כ גבוה, לכן הרגשת הלב היא כ"כ עוצמתית בלב האדם, לכן ברגע שהאור הזה (הכוונה להרגשה ולרצון) מאיר בתוך הלב של האדם, באותו רגע הוא צריך סיעתא דשמיא מאוד-מאוד גדולה לא ללכת ולגמור 5 חפיסות שוקולד שהוא יודע ומבין שזה מזיק לו

עיקר התיקון שלנו זה תיקון הלב

כוח ההרגשה הוא כוח מאוד עוצמתי בתוך האדם - לכן מובא בספרים הקדושים שעיקר התיקון שלנו זה לזכות לתיקון הלב, הכוונה לתיקון הרגשות והרצונות. באמת עולם הרגשות ועולם הרצונות הוא רחב ועיקר החיות של האדם זה ברצונות ובהרגשות שלו, אבל מובא בספרים הקדושים שלהכל יש 2 נקודות מאוד פנימיות והכל בעצם הולך על 2 הנקודות האלה וזה נקרא מצד אחד: 'נוקבא דתהומא רבא' ומצד שני זה נקרא: 'סוד השכינה' או מלכות דקדושה - אלו 2 בחינות שמתמודדות בבריאה: הקדושה מול הטומאה. כל אחת מהבחינות האלה מאירה בתוך לב האדם וזה מעורר אותנו ברצונות וכיסופים מאוד גדולים לאותה בחינה שמאירה בתוכנו כרגע. כשהמלכות דקדושה מאירה בתוכנו אזי האדם מרגיש רצונות וכיסופים מאוד גדולים להתקרב להקב"ה, לתורה לאמת ולצדיקים - זה נקרא הארת השכינה שבאדם וזה המלכות דקדושה, אבל זה לעומת זה עשה א-לקים. כיוון שהארת המלכות דקדושה היא מאוד חזקה ועוצמתית אזי כנגד זה הקב"ה היה צריך לברוא כוח מנגד כדי שתהיה בחירה בעולם. הכוח מנגד זה כל התאוות של העולם הזה..

להאיר בתוכנו את הרצונות והכיסופים

..הזהרה הקדושה קורא לתפילה מלכות מכיוון שכל שאדם זוכה יותר ללכת בדרך של התפילה כך הוא זוכה להאיר בתוכו את המלכות דקדושה ואז הוא רואה את השקר של כל הכיתות. מכיוון שכל הכיתות של הממון, הכבוד, התאוה הידועה וכן הלאה, כל זה בא מחמת הנקודה הפנימית שבאדם שזה נוקבא דתהומא רבא וזה יכול להביא את האדם לכל השיגעונות, אבל אם אדם זוכה שהמלכות דקדושה תאיר בתוכו אזי שום כיתה לא תבלבל אותו. רבינו מגלה לנו את הסוד איך מתקשרים עם נקודת המלכות שבקדושה - ע"י תפילה. על-ידי הדרך של התפילה וההתבודדות האדם זוכה להאיר בתוכו את הרצונות והכיסופים להתקרב להקב"ה.

יהי רצון
שנוכה...
שבת שלום
ומבורך!

תקשורת, מדיה, אינטרנט וסרטים

רבינו התחיל עם הכת של הבעל תפילה ולאחר מכן התחיל לספר על שאר הכיתות מכיוון שרבינו רוצה לגלות לנו ולהודיע לנו את הדבר הזה: השקר שיש בעולם הוא שקר גדול מאוד, בכל אתר ואתר ובכל מקום שאדם פונה השקרים רק הולכים ומתעצמים. שימו לב בשביל שתהיה בחירה הקב"ה נותן כוח גדול מאוד לכל הכיתות של השקר (תקשורת, מדיה, אינטרנט וסרטים). לפני שרבינו בא ומספר לנו על כל הכיתות של השקר הוא קודם בא ואומר לנו מהי נקודת האמת שזה הכת של הבעל תפילה. אנחנו צריכים לזכות לחפש את הכת של הבעל תפילה ולהצטרף אליה. רק ע"י הכת של הבעל תפילה אפשר לברר את כל הבחינות של השקר. רבינו אומר שהבעל תפילה מוציא את אנשיו מחוץ ליישוב ומלמד אותם דרכים של שירות ותשבחות, ויודיים ותשובה, והתענוג שהם הרגישו מזה היה יותר גדול מכל תענוגי העולם הזה. הבעל תפילה מלמד אותנו קודם כל את הדרך של התפילה.

כל אחד והנתיב הפרטי והמיוחד שלו

רבינו אמר: כל מה שבאתי לעולם זה כדי לגלות את העניין של התפילה, זה עולם שלם של עבודה פנימית - עבודת הלב. איזוהי עבודה שבלב? זוהי תפילה. העניין של התפילה זה עניין שלם בפני עצמו, זה כולל את שחרית, מנחה וערבית, התבודדות, תהלים, תיקון הכללי, ליקוטי תפילות, קברות צדיקים, הכותל המערבי והשדות. לכל אחד מאתנו יש נתיב בתוך הדרך הזאת והנתיב של כל אחד להיות שונה. יש כאלה שבשבים עשה התבודדות בשדה זה פותח להם את כל הדרכים. יש כאלה שצריכים לקום חצות ויש כאלה שצריכים את קברות הצדיקים - לכל אחד יש את הנתיב הפרטי והמיוחד שלו בתפילה, אבל התפילה זה הדרך של תיקון העולם. אח"כ יש את כל התורה שזה לימוד התורה וקיום המצוות אבל החיבור הפנימי והעמוק של האדם עם כל דבר שבקדושה חייב להיות ע"י הכת של הבעל תפילה - זה נקודת ההתחברות הפנימית. ר' נתן כותב שאדם יכול להיות תלמיד חכם מאוד גדול אבל הוא יגיע לכפירות נוראיות כמו שראינו במהלך בדורות שהיו חכמים מאוד גדולים בתורה כמו ירבעם בן-נבט שעם כל החוכמה שלו עשה את העבודה הזרה הכי גדולה בעמ"י, הוא העביר עשרה שבטים לעבוד עבודה זרה..

מיהו מלך האיברים? המוח או הלב?

התפילה זה ההתחברות הפנימית והאמתית של האדם עם הקדושה, עם הקב"ה ועם התורה, לכן רבינו אמר: התבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל - ההתבודדות מעלה את הכל, את התורה שאתה לומד ואת המצוות שאנחנו עושים. צריך להבין מדוע דרך התפילה מחברת את האדם בפנימיות ואז ממילא גם כל העבודה של האדם מתחברת ע"י ההתבודדות, יש בזה יסוד מאוד גדול. חז"ל שואלים: מיהו המלך של האיברים? הלב הוא מלך האיברים. מדוע? הרי יש בחינה יותר גבוהה מהלב שזה המוח, שזה כוח המחשבה. הלב זה כוח ההרגשה והמוח זה כוח המחשבה. כוח המחשבה יותר גדול מכוח ההרגשה - עם כל זה חז"ל אומרים שהלב הוא מלך האיברים. בסופו של דבר המלך אומר מה לעשות אעפ"י שיש לו יועצים..

חדש!!!

יצא לאור הספר שכולם חיכו לו!

מסירת המלוכה

פירוש על מעשה "משבעת הקבצנים" מאת הרב עופר ארז שליט"א חלק א'

יוראך היתה תורה ובה חושך על פני תהום, ורח אלקים מרחפת על פני המים... בתוך חיינו יש בחינה של תהו ובתו, אי סדר, חשך, ונסיונות בתחומים רבים. וטבת הדבר היא, כי כך ברא הבורא את העולם, ולשם כך שלח אותנו - לעבור את הקשיים וההתמודדות של העולם הזה. הדרך שעל ידה נביל לבנות לקום את השליחות בתצלחה היא להתחבר עם דוח אלקים המרחפת על פני המים, ומאירה לנו דרך בתוך החשך והתערפל.

ספרי הפעשיות שספר רבנו הקדוש פותחים ענין הבנה, ומלאים עצות כיצד להפך חשך לאור, תורים ועמקים למישור.

הפצה ראשית:
02-650-29-29

כאייל תערוג
בגילה את ענין הצדיק בעוה"ב

בעקבות תיקון היוזונים הקדוש

בהוראה ישירה של מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

עמותת "כאייל תערוג" בראשות הרב עופר ארז שליט"א פותחת **פסגת שידוכים יחודי מסוג**

כל שידוך עובר דרך מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א להרשמה בימים א-ה 10:30-12:30 ו 16:00-18:00 בלבד!

שלוחה 4 **02-650-29-29**

ניתן להוידו טלפון רישום מהאתר שלנו ofererez.co.il ולהתחבר למייל a6502929@gmail.com

ענבי הגפן

שידוכים מבית כאייל תערוג

לתרומות והקדשות: 0525-39-59-85

להצלת: שלמה בן ראובן, יהודית בת שולמית, יצחק בן מסעודה, אביבה בת אסתר, גל יונתן בן אביבה, הילה בת מרים, רון בן אביבה, ליאור בת אביבה, אסתר בת דליה, יוסף-חיים יונתן בן שמחה, יוכבד בת רחל, נתן בן אסתר ונ"ב, לאה לירן בת שושנה, צופיה בת רחל, הרב איתן בן יונה, אוריאל ושרה עמרם, הודיה בת אילת, דביר-אהרון בן אילת, אהרון בן תנה, האובה שירה בת ציונה, אדל בת אורלי, דוד בן אורלי.

לרפואת: שולמית בת גמאר, שוליקה בת מסעודה, יונה בת בניה, שלום בן גילה, שמחה בת זינה, זהבית בת שרה, יעקב בן לונה, יצחק בן מסעודה, יוסף בן כרמלה, ערן בן ציונה, אודט בת מזל, נחשון בן ברכה, אהרון בן סעדה, אדל בת אורלי, חיים בן שמעה, האובה שירה בת ציונה, אורלי בת שרה.

לעילוי נשמת: ראובן בן סאלם, יעקב בן סעיד, לבני בן יעקב, נחום בן יעקב, שלום בן אורה, לוי שאלתיאל בן שלום, יוסף-חיים בן אברהם, רפאל בן עובדיה חבני, מתתיהו בן רחל, אפרים בן מנחם ז"ב, מרים בת אירן, משה בן פסח, שרה בת ישראל אלטר, הרב ישעיהו בן מזל, שירת-מרים בת שני ורן, אדריאן בן לימור, שמואל בן יחיאל ושרה, שלמה בן בניה, שרה בת לאה, מזל בת אסתר, יחיאל סמי בן לאה, בנימין בן לאה, בועז בן רומיה, ארז בן דליה, ישראל בן יעקב גלס, אסתר בת רבקה, משה בן רחל, שמעון בן רחל.